

Nieuwsflits 1

Woensdag 8 september 2021

Geachte ouder(s) / verzorger(s),

Bij dezen ontvangt u weer de eerste nieuwsflits na de zomervakantie van onze school. We mochten met elkaar de lessen weer beginnen. Het was fijn om elkaar na een periode van rust weer te ontmoeten. We hopen dat we een rustig schooljaar tegemoet mogen gaan, waarin het onderwijs z'n voortgang mag hebben. In dat alles zijn we afhankelijk van Zijn zegen.

Leerlingen:

Bij de familie Vijfhuizen is voor de zomervakantie een dochtertje geboren: Zara. Zij is het zusje van Olivia uit groep 1. Bij de familie Van der Velde is ook een dochtertje geboren: Liva. Zij is het zusje van Phileine uit groep 4. Bij de familie Bardelmeijer is een jongetje geboren: Samuël. Hij is het broertje van Julia uit groep 2. Bij de familie Ligtendag is een meisje geboren: Rosemary. Zij is het zusje van Charlice uit groep 2. Bij de familie Bax is een jongetje geboren: Seb. Hij is het broertje van Ann uit groep 1. Allen van harte gefeliciteerd! We wensen jullie al het nodige toe, in het bijzonder als er ook moeilijke omstandigheden zijn.

Anna den Haan uit groep 3 gaat vanaf dit cursusjaar ook enkele dagen per week onderwijs volgen op de Eben-Haëzerschool in Kapelle. We wensen haar daar ook een goede tijd toe.

Personeel:

Als personeel mochten we na de zomervakantie weer met elkaar beginnen. Juf Petra Kunst mocht weer beginnen in groep 2 na een periode van ziekte. Daar zijn we heel blij mee! Ook startte juf Sophie Kosten als onderwijsassistente. Samen met juf Eline Jansen begeleidt zij individueel en in groepjes leerlingen, die extra zorg nodig hebben. Ook ondersteunen zij de leerkrachten in de groepen. Juf Eline Jansen hoopt op D.V. donderdag 21 oktober te gaan trouwen. Op deze dag zijn er ook leerlingen uitgenodigd voor haar bruiloft. De ouders van deze leerlingen zullen hiervan nog op de hoogte worden gebracht. De school zal deze dag om 12 uur uit zijn, zodat de leerkrachten en de betreffende kinderen de kerkdienst en kinderreceptie kunnen bijwonen.

Luisteravonden

Het duurt nog wel even, maar toch willen we u alvast erop wijzen dat net voor de herfstvakantie er 2 avonden op school gehouden worden met luistergesprekken. Tijdens deze gesprekken gaat het niet zozeer over de leerresultaten, maar vooral om het welbevinden van uw kind(eren). Alle ouder(s) / verzorger(s) worden hiervoor uitgenodigd. De avonden worden gehouden op D.V. donderdag 14 oktober en maandag 18 oktober. T.z.t. krijgt u hiervoor een uitnodiging. Mocht u al weten dat u op één van de avonden niet kunt, wilt u dit dan doorgeven aan Conny van Dijke via het e-mailadres c.vandijke@konjuschnl?

Open morgen

De open morgen voor opa's, oma's en andere belangstellenden staat gepland op D.V. woensdag 6 oktober. Op dit moment is het nog niet bekend of deze morgen door kan gaan. We houden u hiervan op de hoogte.

Psalmrooster

Misschien heeft u op de website het Psalmenrooster al gezien voor dit cursusjaar. In de groepen 3 tot en met 6 gaan we vanaf dit jaar de ene week een Psalm leren uit de berijming van Datheen en de andere week uit de berijming van 1773. Dit doen we bij de kleuters ook al vele jaren. In de klas wordt dus maar 1 Psalm geoefend en overhoord en dat voorkomt dat leerlingen regels van de 2 berijmingen door elkaar halen.

Tot zover weer het nieuws van onze school. Ontvang allen een hartelijke groet!

Namens het team,

T. de Waard

Agenda (Voor alle data geldt: D.V.)

Donderdag 14 oktober:	1 ^e avond met luistergesprekken
Maandag 18 oktober:	2 ^e avond met luistergesprekken
Donderdag 21 oktober:	Trouwdag juf Eline Jansen
Vrijdag 22 oktober:	Laatste vrijdag voor de herfstvakantie